

Een fles met een verhaal

— AMPHORA BLANC 2009, DOMAINE PHILIPPE VIRET,
RHÔNE, FRANKRIJK.

'Vin de table' lezen we op het etiket. Beetje verrassend want dit hypermodern domein is gesitueerd in de zuidelijke Rhônevallei, nabij Saint-Maurice. En er staat nog meer bizars op het etiket: 'Cosmoculture', wat zoveel betekent als biodynamische wijnbouw. En dat is heus wat meer dan louter biologisch geteelde druiven oogsten. Philippe Viret houdt met alles rekening: van het versterken van de bodem met eigenhandig gemaakte compostpreparaten tot de getijden van de zee en zelfs de stand van de maan. En wat te denken van het opschrift 'amfora'? Inderdaad, een wijn vergist en gerijpt op stenen amforen om maximaal de intrinsieke aroma's van de druif te beklemtonen. Het resultaat is een hypergeconcentreerde wijn die bol staat van exotische en tropische fruitaroma's, een magistrale mix tussen zoet en zuur in de mond en gekonfijt fruit dat eindeloos blijft nazinderen. Neen, dit is géén gewone wijn. Dit is een fles om bij te mediteren of zelfs om iemand te bekeren!

€ 25,19 bij Swaffou in Pulle
(Zandhoven), www.swaffou.be.

